

## Kelebek Kanadında Aşk

Zamanlar  
Güneş ekilip, yıldız biçilen zamanlardı  
Hatırlıyorum...

Ya önce sen vardın yürek olarak içimde  
Ya da aşk vardı  
Gelip içimde kestiğin  
Hatırlamıyorum...

Ben imkansıza dudak bükerdim  
Sense halime gülerdin...  
Olsun! O günlerde ben  
Biraz mutlu biraz umutlu  
Biraz içliydim  
Doğrusu en çok da  
Kelebeklerin kanadına işlediğin  
Aşkından dertliydim...

Ama o zamanlar  
Güneş ekilip yıldız biçilen  
Zamanlardı  
Aşk dediğin belki de  
Geceye veda etmeyen bir ay' dı...

Türküler saklardın derinlerinde  
Sazından kaçak...  
Bilmezdin.  
Ben görürdüm duyardım da  
Sen bir kez olsun söylemezdin  
Korkularımı zaten  
Kimselere vermezdin...  
Ve böylece  
Sen yağmura  
Yağmur benim gözlerime hasret  
Yaşardık...

Heyhat!  
Hep ama hep  
O imkansıza takıldın da sen  
Ve belki de bu yüzden  
Aşk gelip bizi sarsınca yüreklerimizden:  
Ben ağlardım gözlerim gülerdi...  
Sen gülerdin gözlerin susardı...

Şimdi ben  
O zamanların renklerini unuttum.  
Belki mavi belki sarı belki aktı...  
Hatırladığım tek şey

Güneşle yıldız arkadaşı...

Bilenler bilirdi  
Çok sevmiştik biz  
Çok!  
Ben gönlümden  
Sen dilinden...  
Ben unutsam da şimdi  
Sen hatırlarsın.  
Sesinde ufacık bir hüznün olsa  
Ya da acıtan bir özlem gözlerinde  
Bembeyaz gecelerinde gelirdim sana bu şehrin...  
Gelirdim...Gönlümden...  
Ve sen  
"Hoş geldin" derdin  
Dilinden...  
Kocaman bir çocuktum o zamanlar  
Belli!  
Dil nedir, gönül ne?  
Anlamını bildiğim  
Şüpheli!

Şimdi söyle bana!  
Kaldıysa geriye ne kaldı?  
Tek tarafı hesaplı bir sevda  
Niyeti bozuk bir dava  
Bir de  
Sadece dağlara caka satan bir sema...

Ama ben bunların hepsini sevdim.  
Şaşacak bir şey yok!  
Dedim ya... Ben  
Güneş ekilip, yıldız biçilen zamanlardan geldim...

Sonraları  
Belki de hiç gülmedim  
Ve sen  
Kelebeklerin ömrünün üç gün olduğunu  
Hiç bilmedin!

Esra Güzelipek